



## ... och sången bar honom

Johannes Andersson föddes 1815 i en liten by som heter Valdshult och ligger i nordvästra Småland.

Berättelsen börjar 1845 när Johannes är 30 år, och vi får följa honom till 1877. Han är äldste sonen på en större gård, och därmed arvinge av denna. Men han är inte mycket för det storvulna. Vill inte bara vara bonde, utan få tid över till att hjälpa andra, t ex med att skriva åt de inte skrivkunniga, och att försöka få rätt beslut i sockenstämman.

Och så har han ju sången, den är viktig, han är klockare. Men livet blir ingen dans på rosor, han får även uppleva sjukdom, död och svält i socknen.

Hela livet följer sången med, även om den tystnar ett tag under svåra perioder, men den kommer alltid åter igen. Detta är berättelsen om Johannes liv...

### ■ Finns att köpa här

Arvids bokhandel i Anderstorp och Värnamo

Biblioteket i Hestra och Skillingsaryd

Tehås i Gnosjö

Isabergs förlag (Tryckmästarna)

Hantverkshuset i Öreeryd

Ölmestad Museum

Nya Musik i Jönköping

---

Omdömen om boken taget ur citat av vad andra sagt när de läst den:

*"Måste bara ringa och säga att jag börjat läsa boken nu. Är vid när Johannes blir borta över helgen. Jag ser för mig hur hans mor står i fönstret. Den bilden tar jag med mig, för nu måste jag gå och jobba."*

*"Det slog mig när jag läste den att du måste ha lagt ner en förfärlig massa tid på efterforskning och sökande men också låtit fantasin flöda för att fläta ihop hela historien. Dessutom var det intressant att ha kartan för att skapa sig en uppfattning av var på denna jorden man befann sig!"*

*"Har köpt till mina barn också. Hur mycket vet dom om livet förr? Jag kan inte berätta för dem. Nu har man ju en bra och trevligt sätt att förmedla det på. Sen om den är så bra som alla säger så är det ju ett plus."*



Gunvor Carlsson  
Valdshult, Lilla Tuddebo  
330 27 Hestra

Tel: 0370 - 338057  
Mobil: 0705558057  
E-post: [gunvor@tuddebo.se](mailto:gunvor@tuddebo.se)  
Hemsida: <http://www.tuddebo.se>